

10. og 11. Maj 2020

Møde med Keld Illemann & ophold i Snaptun havn

Søndag d. 10. Maj - Den mest fantastiske morgen med stille vejr og solen som skinner fra en skyfri himmel. Kl. 10.00 kom Keld på besøg og efter en god snak om båden og en gå tur op til det lokale MENY hvor vi fik handlet ind til frokost og grill på terrassen hjemme hos Keld senere på dagen – men sådan skulle det ikke gå!

Vi besluttede at sejle en tur til Snaptun for at Keld kunne få lidt kendskab til skibet og hvordan tingene fungerede ombord – men med en svag vind fra vest ud af Horsens fjord havde vi en fin sejlads og ankom til Snaptun kl. 13:00 – fandt en plads og fik frokosten på bordet. Lidt spartansk, og nok ikke godkendt af den bedre halvdel, hvis de havde

deltaget 😊



Udsigtsplatform ved Snaptun - 15 meter over havet

Vi havde ikke mere end sat os da vind op til 12- 14 sekund meter ramte os. Helt uventet og ikke på noget tidspunkt var denne kraftige vind annonceret i vejrudsigten.

Nå det løjer nok igen så vi kan sejle tilbage – så der blev tid til en fin gåtur langs stranden og ikke mindst besøg på en kæmpe udsigtstårn – bygget med udsigt over indsejlingen til fjorden og et fint kig til Hjarnø på den anden side.

På vej tilbage møder vi Christina (Kvik kollega) med familie – de er også på vej ud til dette berømte træ – udsigts platform.

Det blæser stadig kraftig – og nu går diskussionen - skal vi sejle tilbage til Horsens eller skal vi finde en anden måde at Keld kan få hentet sin bil der står på kajen i Horsens.

Det ender med at vi ringer til Christina, og de lover at tage ham med tilbage. Dermed slipper vi for den lidt ubehagelige tur det ville have været, at sejle tilbage, lige mod den kraftige vind. Det bliver også til en hyggelig snak på agterdækket sammen med familien inden de alle triller mod Horsens.

Mandag d. 11. Maj

Så jeg blev i Snaptun og overnattede – og sidder nu og kikker på alle de hjemmesider der findes med vejrudsigt for området. Lige nu er det bedste bud nok onsdag formiddag, hvor vinden se ud til at falde til 4-6 sekund meter fra vest. God vindretning, hvis jeg sejler nord om Fyn tilbage til Svendborg.

Lige nu er temperaturen 8 grader og den kraftige vind gør, at det absolut ikke er behageligt at bevæge sig udenfor. Inde i båden er det faktisk ok – det hjælper at solen skinner og dermed hjælper til med opvarmning af cockpittet. Jeg måtte dog have gang i oliefyret her til morgen – det var en kold fornøjelse, at stikke træerne udenfor dynen. Giver ikke meget for global opvarmning i disse dage, det er ikke kommet til Snaptun hvor det er nødvendigt med ski-undertøj og en stikket hue.....

