

12. Maj 2020

Snaptun og ventetid på godt vejr!

Tirsdag d. 12. Maj -

Efter endnu en kold nat hvor jeg blev vækket kl. 02:00 af Hjarnø færgeren der sejlede ud og lidt senere en helikopter der fløj over havnen. – Forklaring følger senere.

Da jeg nu var vågen og ikke kunne falde i søvn igen kunne jeg lige så godt sætte en lydbox på. Kl. 05:30 var det blevet så lyst, at det gav mening at stå op og få flyttet båden. Den retmæssige ejer af pladsen havde annonceret sin hjemkomst i dag, så det var med at udnytte at det var en stille morgen. Vejrudsigten er stadig dårlig, så det bliver heller ikke i dag at jeg kommer videre. Heldigvis ser onsdag ud til at give en tiltrængt ændring i vejret, der tillader sejlads tilbage til Svendborg.

Da provianterings mulighederne i Snaptun ikke er eksisterende, måtte cyklen frem og det blev til en 5km tur til Glud, og besøg i Super Brugsen. På vej hjem var jeg nær kørt ned af en ældre dame, der slingrede helt over i min vejside, så jeg måtte springe ud i rabatten. Hende kunne jeg godt have tænkt mig at tale med, men at indhente en bil på en foldecykel var nok lidt optimistisk, selvom hun bugtede sig hen af vejbanen.

Vel hjemme igen – så jeg at Hjarnøfærgeren var på vej ind i færgelejet, og da de havde lovet dårligt vejr senere, var det oplagt at tage en tur over til øen. Posen med indkøb blev slægt ned i båden og så nåede jeg lige til færgen inden afgang.

Skipper var en flink fyr – han kunne ikke få øje på cyklen, så det var gratis at sejle med til Hjarnø. Blev inviteret op i styrehuset og vi fik en god snak om sejlads og han havde sejlet over det meste af verden. Han var dog lidt utilfreds med den type af sejlads som han havde i dag: 10 minutter frem og tilbage mange gange hver dag. Det var også ham der forklarede, at en person på Hjarnø var blevet dårlig i løbet af natten, og derfor blev ambulancen og senere helikopteren tilkaldt.



Harer på Hjarnø trives - der er mange!

Hjarnø har ca. 100 fastboende og en masse harer. Her var jeg ved at blive løbet ned af harer der kom sprintende ud fra alle hjørner og nogle gange lige ud foran cyklen. Det lykkedes dog kun, at få et billede af nogle få, der sad fredeligt ude på marken. Til forskel fra mange af øerne i det Sydfynske, er der stadig gang i landbruget på Hjarnø og andre liberale erhverv så ud til at trives på øen. Det er selvfølgelig en fordel med kun 10 minutters sejlads til fastlandet.

Tilbage i Snaptun kom regnen som lovet, og sammen med den en masse vind. Måtte have gang i oliefyret for at holde varmen i båden.

Nu har jeg vist kogt nok suppe på Snaptun for denne gang, og ser frem til at sejle i morgen tidlig 😊



Regnen vælter ned i Snaptun havn