

22. – 2x Juli , 2020

Limfjorden 2. del

Onsdag d. 22. Juli

”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” – vi kan snart denne sang udenad. Som det fremgår så ligger vi stadig på Fur. Ikke det værste sted at blæse inde. God og sikker havn med gode faciliteter, men.....



Torsdag d. 23. juli - Fur til Struer

Endelig lykkedes det og så tog vi et langt stræk fra Fur til Struer. Opgaven er bl.a. at få hentet bilen, som vi efterlod i Aalborg og der er en fin forbindelse fra Struer. Først med tog til Skive og så en X-bus med få stop til Aalborg. Dette kunne gøres på lidt over 2 timer, og det er faktisk tæt på, hvad det tog mig at køre tilbage.

Struer havn er ikke helt så hyggelig, men at vejret er dårligt hjælper jo ikke på sagen. Turen til Struer skal også kombineres med en tur til Kvik Køkkener og Vildbjerg, hvor Steven bor. Struer er den nærmeste havn for dette projekt.

Fredag d. 24. Juli – Overligger dag

Nu skal det udnyttes, at vi har en bil og derfor køre en tur til Mønsted Kalkgruber. Dette sted kan godt anbefales – især til en regnvejrsdag hvor det meste foregår under jorden. Her er 60 km gange – MEN kun 4 km er tilgængelig og heraf er de 2 km delvis oplyst af elektriske pærer. Vi overså på hjemmesiden, en anbefaling om, at medbringe en lommelygte –



det ville afgjort have gjort turen mere interessant, men ellers var en rigtig fin oplevelse, som kan anbefales.

Det skal dog også bemærkes at i disse ferie tider, hvor alle danskere er hjemme pga. Corona var der utroligt mange gæster. Glad for at vi kom tidligt – da vi kørte igen ca. kl. 13:00 var folk begyndt at finde meget alternative P. pladser. Alt var optaget på de officielle steder

Mønsted Kalkgruber er en rigtig fin oplevelse, men husk godt fodtøj og en lommelygte - ikke alle steder er der en fin gangsti og oplyst, som på billedet.

Lørdag d. 25. Juli - overligger dag i Struer

Så kom dagen hvor Karin og Stella kører tilbage til Thurø, og vi fik en fin morgen med sol på agterdækket og ingen vind. Håber det er sidste dag vi husker, fra de dage hvor de har været ombord - dage som ellers har budt på lidt af hvert, men især hård blæst.



På vej hjem var det oplagt at stoppe og besøge Steven i Vildbjerg. Han stod klar med en fin brunch, og der blev også tid til en gåtur i parken.

Herfra kan Karin og Stella fortsætte til Fyn og jeg tage tilbage til båden. Der er altid noget som kan laves. Kileremmen trængte til at blive strammet, men for at gøre dette, skal hele apteringen i cockpittet pilles ud, og dermed få adgang til motor.

Ved sportscenteret i Vildbjerg, er der en hyggelig park – anlagt omkring de 36 fodboldbaner, som findes i byen. Behovet for de mange baner, er et udtryk for at Vildbjerg Cup får flere og flere deltagere år for år. Dog aflyst i år.