

4. til x. august, 2020

Hals til Samsø

Tirsdag d. 4. August

Der var lovet frisk vind fra vest – men da turen gik mod syd-øst så ville vinden ikke ikke blive det store problem, bortset fra at det ville komme til at rulle noget og autopiloten ikke ville kunne klare de medløbende søer.

Det gik også fint og en begivenhedsløs tur og vinden aftog løbende på turen, og da jeg nåede til Grenå var det nærmest vindstille.

Den største udfordring blev, da jeg rundede hjørnet af Djursland "Jyllands næse" her var modstrømmen helt vild – det var nærmest som at sejle opstrøm på en flod samtidig med, at bølgerne ændrede sig markant og blev meget korte og høje.

Det minder mig om en historie, som en skipper kollega på Viking har fortalt. Et år skulle han båden hjem fra Limfjorden, og her havde de hård vind fra nord. Det var ok, men da de nåede Djursland, kunne de ikke runde hjørnet. Bølgerne var helt umulige, og det lange bovspyd dykkede konstant under vand, og det stoppede båden. De måtte søge langt ud i Kattegat, for at komme ud af stømmen, inden de kunne dreje ind mod Grenå.

Efter ankomst til Grenaa kunne jeg konstatere, at jeg netop havde passeret 1000 sømil i år – for landkrabber 1852 km. Eksklusiv de 80 km på ladet af en lastbil i Sverige fra Ed til Strømstad



Motorbåde i Grenaa havn. Må konstatere at min Siesta bliver mindre og mindre.....kan kun lige skimtes i rummet mellem de store

Onsdag d. 5. August – overligger dag i Grenaa

Vind 11 s/m fra syd - jeg blev liggende og heldigvis for det – for pludselig - sidst på dagen dukker Karin og Stella op – helt uventet, men hvilken positiv overraskelse og hyggeligt at få dem om bord igen.

At jeg har Karin mistænkt for dårlig samvittighed 😊, over de år hun har glemt vores bryllupsdag - haha.. I år ville hun overraske mig – og det skal jeg sige at det lykkedes.

Torsdag d. 6 August – overligger dag i Grenaa

Bryllupsdagen blev bl.a. fejret med en lang gåtur fra havnen og op i byen. En fin sti fulgte åen hele vejen op til centrum, så de 3 km var en hyggelig tur.

Det blev også til aftensmad på en af havnens restauranter, inden Karin og Stella igen trillede mod Thurø

Fredag d. 7. August - Grenaa til Ballen havn på Samsø

Selvom jeg ankom allerede kl. 12:00 til Ballen, så var det ikke nemt at finde plads – heldigvis var der en større motorbåd – Havfruen fra Faaborg der vinkede mig ind - der var plads ved siden af dem. Som dagen gik, blev det til mange alternative steder, at folk fandt plads til deres både. Der var også mange som valgte at ligge for anker udenfor havnen – nu må vi bare håbe at vejret holder.

Sidst på dagen ankom Kristina med færgen fra Kalundborg ,og hun vil sejle med de næste par dage. Hendes begrundelse for at komme, - hun godt kunne tænke sig at prøve turen i godt vejr. Må indrømme, at de 14 dag vi havde samme i Sverige, ikke bød på megen solskin.



Kristina ankommer med færgen fra Kalundborg - den har anløber i en helt ny færgeshavn - anlagt ca. 1 km syd for Ballen og den gamle havn.