

8. til x. august, 2020

Samsø til Middelfart

Lørdag d. 8. august 2020 – Ballen til Juelsminde

Suverænt den flotteste morgen de sidste 2 måneder



Kristina deltager i morgen yoga på standen

Der var næsten ved, at opstå krig i den lille havn. En stor motorbåd havde lagt sig ud for tankanlægget. Ikke blot spærrede båden for dem som gerne ville tanke, men også for dem som lå længere inde i havnen, og ikke kunne komme ud.

De gløser der blev sagt, må pga. af censuren ikke gentages på tryk. Det skal siges, at han havde fået lov af havnefogeden til at blive liggende til kl. 8:00 , men det var der meget lidt forståelse for, hos de øvrige sejlere.

Det store antal både i havnen bevirkede, at en del valgte at lægge sig for anker og tage gummibåden ind til land. De få gange jeg har gjort dette, synes jeg altid, at det er blæst op i løbet af natten – men her var det næsten omvendt – absolut vindstille her til morgen Juelsminde – her fik vi plads lige ved havneindløbet og det gav rigeligt at se på. Der skete mere end på en togstation i myldretiden. Vi sad agterdækket – i skygge – og beundrede de mange forskellige havnemanøvrer som blev foretaget af både store og små både.



Sjældent syn i Danmark - med så mange både liggende for anker på reden ud for Ballen

Søndag d. 9. august. – Juelsminde til Middelfart (Kongebroen)

Igen en dag med fuldstændig fladt vand – lige noget for en motorbådssejler 😊 –. Valgte at sejle kl. 8:00 fra Juelsminde for at nå ned i Lillebælt før strømmen vender og bliver nordgående – ved ikke hvorfor - men synes at på denne tur har sejlet med modstrøm 90% af tiden. Det er nok indbildning, pga af fokus på fartmåler.

Her i Middelfart stod Kristina af og tog toget til København da arbejdet kalder mandag morgen – stakkels hende!. Vi kan så glæde os over, at det har været et par gode dage sammen, hvor vejret virkelig har vist sig fra den pæne side, og hvor der har været tid til andet end at sejle og kæmpe sig gennem sluser. Kristina både har haft lejlighed til at løbe en tur og være ude og svømme.

Så fik vi uventet besøg af Faster Hanne og Onkel Martin – de havde været en tur til Vejlefjord og da de på AIS én kunne se at vi netop var sejlet under Lillebæltsbroen, ville de vide hvor vi lå. Det endte med en gåtur ind til byen, hvor det endnu en gang lykkede Hanne at komme først til betalingsautomaten, da der skulle betales for is. Hun er og bliver umulig, på den gode måde 😊



Martin og Hanne Holm fra Dyreborg - flankeret af Kristina på Kongebro havnen ved Middelfart

Og så kom den næste gæst – Steven som har valgt at sejle med det sidste stykke til Thurø, og vi fik sat Kristina på toget til København.