

11. til 13. august, 2020

Middelfart til Thurø

Mandag d. 11. august 2020 – Middelfart til Thurø

Efter en nat ved Kongebroen – hvor vi ofte blev vækket -når et godstog kørte over Lillebælts broen. Jeg ville nødigt bo lige under eller ved siden af broen.

Efter at have handlet ind – gik turen mod Aarø, og egentlig var planen at blive der for natten, men efter en rask cykel og travetur besluttede vi at fortsætte til Faaborg.

God beslutning – vi fik sejladis i det fineste blanke vand og en rigtig fin aften i Faaborg. Det lykkedes at få det sidste ledige bord på den Thailandske restaurant på torvet. Rigtig fin mad og god kvalitet af råvarer. Kan afgjort anbefales – dog



Helgenæs fyr der spejler sig i det stille vand.

vil der være retter, som er lidt stærkere end det man normalt finder i den danske madkultur.

Så nåede vi lige at koble os på vægterturen rundt i Faaborg, og det er ikke kedeligt. Der var ca. 40 turister med på turen, men han var god til at tale højt og tydeligt så alle kunne høre hvad han sagde.

Tirsdag d. 11. august. Faaborg til Avernakø

Vi fortsatte med at lege turister tirsdag morgen og besøgte Faaborg Arrest og besteg Klokke tårnet. Her skal lige lyde en advarsel – gør det ikke 5 minutter i 11:00 – så passer det nemlig med, at man er nået op på afsatsen hvor klokkerne hænger når det hele går i gang.. Det giver noget af et chok når ringningen starter

Så gik turen videre til Avernakø – og her lavede jeg en utilgivelig bommert – kom for langt forbi havnehullet og blev grundejer. Helt udramatisk, men vi måtte dog begge i vandet for at skubbe båden fri. Absolut ikke en situation jeg er stolt af. Heldigvis sejlede vi meget langsomt, og er båden forsynet med hæl under skruen – eller kunne det være blevet en dyr grundstødning.

Heldigvis var der ikke mange personer, på havnen som så mit "lille" uheld, ellers var jeg nok fortsat til næste havn. 😊



Hold på 4 vægtere skiftes til at gå rundt i Faaborgs gader og fortælle historier, hver aften i sommertiden.

Onsdag d. 12. August Avernakø til Thurø

Så kom sidste ben på turen med frisk vind fra øst – så lige imod hele vejen til Thurø. Heldigvis har ingen i familien tendens til søsyge, så det er ikke den udfordring, der kan stoppe os.

Ud for Korshavn kom Viking sejlen med storsejl og fokken sat i den friske vind. Det var skipper Kurt Kaysen på tur med Hjortøbådens bådelaug. Den gamle Hjortøbåd er også ejet af Svendborgs museums, og hun ligger til daglig ved det gule pakhuis, sammen med Viking.

Det er virkelig en fornøjelse, at se hvordan de 2 både bliver passet, og med til at bevare nogle af de skibe, som gennem mange år var en vigtig del af dagliglivet i Danmark.



Billedet er lånt fra Hjortø's hjemmeside, hvor Viking og Hjortøbåden optræder på samme billede.

Kl. 14:00 – HOME SWEET HOME

- så lagde vi til igen på Thurø – Ladegaardshavnen, efter en tur på 1147 sømil (2124 km), og hyggeligt at være hjemme igen efter 2 måneder med mange oplevelser.

Dog frygter jeg, at Karin har gemt en del havearbejde til mig, og fundet på projekter der skal laves. Hvis det bliver for slemt, kan jeg da heldigvis sejle en tur 😊

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til jer, som har fulgt mine skriblerier, og for de kommentarer, som er kommet. Det har gjort det hele værd, at bruge tiden på at få det skrevet og lagt på hjemmesiden.

Dette bliver det sidste brev i denne omgang, og så må vi se, hvad der sker næste år. Det vil afhænge af, om verden er blevet åbnet for sejlads i Europa. Hvis jeg kommer afsted, så håber jeg, at mange af jer igen vil følge med på turen.

TAK FOR NU – HÅBER VI KAN FORTSÆTTE I 2021