

22. - 24-07-2021

## Berlin/Spandau

**Torsdag d. 22. juli**

Så kom dagen hvor Keld rejser hjem - planen er at han tager toget fra Berlin til Rostock, og derfra med busser ud til Scanline færgeren til Warnemünde/Gedser. Det er noget af en besværlig rute med mange skift, men alternativet var turen over Hamburg og derfra videre til Danmark.

Fik ham sendt godt afsted og de sidste meldinger går på at turen er gået efter planen.

Så var der dømt oprydning i båden – bror og svigerinde havde meldt deres ankomst om eftermiddagen. De ville teste deres nye



Den grønne cirkel viser hvor jeg har fundet en lille hyggelig marina i et slotsområde nær et meget velbevaret slot. Bemærk også den store sluse til venstre i billedet (der hvor der står Havel) en stor flodpram ligger i slusen. Bliver også brugt af mange lystbåde.



el-bil om den kunne køre helt fra Svendborg til Berlin. Det lykkedes – men det kræver lidt mere planlægning og tålmodighed når der skal tankes el. De påpegede, at der faktisk er meget få el-biler her i Tyskland og korrekt, vi ser ikke mange på vejene. Det betød også at de ikke har problemer med at finde ledige ladestandere.

Det blev et hyggeligt gensyn, indtil de kørte ind mod byen og fik tjekket ind på et hotel.

Billede fra monumentet over faldne jøder i Berlin - hver betonklods repræsenterer ca. 2500 mennesker og der er ca. 2400 blokke stillet op i parken.

**Fredag d. 23. juli**

Bror og svigerinde mente at der var risiko for skørbug for søfolk på langfart og anbefalede citron-måne, men af mangel på denne kage, inviterede de på steak-restaurant. Mon ikke jeg klarer endnu et par dage, inden jeg går ned med mangel af C-vitamin. haha...

**Lørdag d. 24. juli**

Varm dag, men heldigvis ligger jeg i skygge fra de store træer indtil kl. 14:00 – det gør det meget behageligt i båden. Generelt har vi været meget heldige med vejret på hele turen.