

26. - 30-07-2021

Berlin/Spandau

Mandag d. 26. juli – Fredag d. 30. juli

Jeg har ikke har været så flittig til at få noget lagt op på hjemmesiden, men denne uge er lidt i venteposition til min datter kommer på lørdag og sejler med.

Tiden skal dog gå med noget, og der var en person i nabobåden der blev meget bekymret, da jeg begyndte at splitte hele salonen ad. Hvilket bl.a betød at bære hele det agterste sæde arrangement ud ad døren. Det skal kantes ud, men jeg har gjort det mange gange før, når jeg skal have fuld adgang til motor.

Nabobådens bekymring gik på, at på de netop var sluppet af med en sejlbåd med motorproblemer, som havde ligget i havnen i 4 uger uden at betale havnepenge, så han kunne i ånden se, at nu var der optræk til en lignende. Jeg måtte berolige ham med, at jeg kun skulle stramme kileremmen, så jeg skal nok sejle på mandag som aftalt. Det skal siges, at jeg har betalt havnepenge – den svimlende sum af 10€ pr. dag incl. strøm – det er dog en reduceret pris. (*mængde-rabat*).

Alle på havnen er utrolig flinke og med 14 dage på det samme sted så kommer man uvægerligt i snak med de faste medlemmer, der kommer regelmæssigt på havnen. Selvom mit tyske ordforråd er begrænset, så lykkedes det alligevel med fagter, lidt tyske- danske- og engelske glosere, at få gjort sig forståelig.

Det er i ugens løb blevet til en del cykelture rundt i området omkring Spandau – en del af byen som var del af Vestberlin og dermed ikke præget af Østtysklands byggestil.

Det er også blevet til en del ture ind til Berlin for at opleve byen og turist attraktioner. Det som har gjort størst indtryk og som afgjort kan anbefales ved besøg i byen, er BERLIN UNDERGROUND.



Det er ikke let at fotografere regnvejr, men lige her vælter det ned. Flag og flagstang er i ly af bimini, så derfor rimelig tør. Generelt har jeg været meget heldig med vejret i denne uge – det er kun blevet til denne ene kraftige tordenbyge



Det er forbudt at tage billeder på turen rundt under jorden, så ovenstående er fra den officielle web-side. Billederne giver dog ikke det rette billede af hvor trangt det har været og problemet med at skaffe frisk ilt til alle disse mennesker

Der er flere ture at vælge imellem – bl.a. kan opleves forholdene under jorden, for dem som var så heldige at få en plads. Der var kun 31 beskyttelsesrum med plads til ca. 10.000, medens bombing af Berlin fandt sted i perioden 1944 til 45. Det skal sættes i forhold til, at der boede næsten 4 millioner mennesker i byen, ved krigens start.