

31. juli – 3. august 2021

# Berlin - Brandenburg



## Lørdag d. 31. juli

Dagen hvor min nye gast ankom – efter en 10 timers togtur fra København til Berlin. Især turen i Danmark bød på store udfordringer med sporarbejde. Det betød flere stop og transport med bus, så hun var godt brugt da vi endelig kom frem til båden. Desværre er det også dagen hvor jeg endelig opgiver turen via Polen og op til Stralsund, men vælger at sejle retur mod Lauenburg og Lübeck. Dette for at undgå at skulle krydse grænsen ind til Tyskland igen, med de nye skærpede Corona regler.



*Det er ikke kedeligt at studere de mange forskellige typer af både der sejler på kanaler – hvis man ellers kan kalde det en båd.*

## Søndag d. 1. august

Hele dagen leger vi turist i Berlin og Kristina får lejlighed til at opleve nogle af de spændende steder, jeg også har besøgt



## Mandag d. 2. august

Så kom dagen endelig hvor jeg kan slippe fortøjningerne og komme videre. Turen starter fra Spandau for at sejle



igennem centrum af Berlin. Faktisk er jeg blevet frarådet at sejle denne rute, da de mange turbåde ikke tager hensyn til lystbåde. Det er især i sluserne hvor skruevandet gør det til en udfordring at holde båden. Nu vælger vi at sejle mandag morgen, hvor jeg ikke forventer den store trafik, og med en gast på fordækket når vi skal igennem sluserne, så skal det nok gå.

Faktisk var der meget få både på vandet en mandag morgen – men alligevel tog det næsten 5 timer at sejle rundt om Berlin.

Allerede her Tempelhof begyndte vi at diskutere om det reelt var muligt at nå helt til Brandenburg, og planen fik sit endelige skud for boven, da vi kom til dagen sidste sluse Kleinmachnow – ankom kl 15:00 og var endelig igennem kl. 17:30 – som altid har erhvervstrafik første ret, så det tog 2½ time at komme igennem.

Så stop bliver en marina i Potsdam og så videre til Brandenburg i morgen

## Tirsdag d. 3. august Postdam til Brandenburg



Et rigtigt torneroseslot som Kristina står foran

Tidlig op og afsted – men først blev der tid til en gåtur – her er et lille udpluk af de fascinerende bygninger der lå i området.



Kommer meget tæt på de historiske bygninger når turen går ind midt gennem Berlin



På turen til Brandenburg kom vi forbi en flodpram der var brækket på midten – den lå for at få læsset jord og sten, så et eller andet er sket – måske for megen last lige i midten af skibet.



*Det kommer til at tage nogen tid inden denne flodpram bliver flyttet - det er ikke så tydeligt men den er brækket på miden og vandet står ind midt på skibet*

Synes ikke tidligere at det har været et problem at finde en plads for natten, men i går i Potsdam, måtte vi lede det par steder inden vi fandt en marina. Det er blevet meget almindelig at ringe til havnefogeden og få reserveret en plads. Heldigvis kom vi allerede kl 14:30 så det lykkedes at få en plads i Brandenburg, men alle pladser var optaget da det blev aften.