

4. til 7. august 2021

Brandenburg til Havelberg

Onsdag d. 4. august 2021

Nu tager vi chancen og sejler mod Havelberg – hvorfra der kun er én vej, nemlig af Elben. Udfordringen er som sædvanlig vandstanden – de lover 1,35 cm. Faktisk har jeg svoret, aldrig at sejle på floden igen under 1,5 cm vand, men det er trods alt den nemmeste og korteste vej til Lauenborg.

Vejrudsigen for de næste par dage viser regn over det syd/østlige del af Tyskland, og hvis det holder, burde det betyde mere vand i Elben. – VI FÅR SE.



Afgang kl. 9:00 i det fineste vejr – stille og solskin og forventet 5 timer til Rathenow. En sejltur gennem det skønneste



Ventetid ved sluse kan bruges til at være lidt kreativ med kameraet – noget skal tiden jo gå med når man venter på en tekniker, der skal reparere slusen, så vi kan komme videre. De 2 røde lys siger alt

landskab med masser af fugleliv, og ikke mindst udsigt til små byer og huse på vejen. ½ vejs møder vi dagen første og eneste sluse. Der ligger heldigvis allerede et par andre både så det kan ikke tage lang tid inden vi er igennem.

Så let skulle det ikke gå – Slusen var defekt og der var tilkaldt teknikker, men ingen viste hvor lang tid der ville gå.

Med risiko for at gentage mig selv, så kræver det en vis tålmodighed at sejle på de indenlandske vandveje. Vi er dog ikke presset for tid – så

var det større problem for nabobåden. Deres ferie er slut og de skal nå til Rathenow i dag.

Kl. 13:55 endelig får vi besked på at sejle ind, men også besked om at det bliver den eneste slusning i dag, da slusen åbenbart har et teknisk problem, der ikke kan løses her og nu. Kristina gættede på at det først blev efter 14:00 at vi kom igennem – hun fik heldigvis ikke ret - haha..

Havde medlidenhed med de både vi mødte på vej syd på med kurs mod slusen som ikke fungerede. De får en lang nat ude midt på landet, uden nogen former for service.

Ratahenow viser sig at være en hyggelig gammel by, med mange historiske huse. Dog er der også en del arkitektur, der bærer præg af tiden, da området var besat og en del af Østtyskland.

Torsdag d. 5. august

Ratahenow mod Havelberg – hvor floden/kanalen løber ud i Elben. Fin morgen og start på dagen med en hyggelig slusemester der gav os mange gode råd med på vejen. De 50 km blev klaret på 6 timer, så dagen gik som forventet og gennem 3 sluser uden den helt store ventetid.

Vel ankommet til Havelberg kl. 15:00 var Kristina klar til kage og kaffe. Hun var google forberedt, og viste lige hvor vi skulle gå hen. – Det var en god kaffe de serverede 😊.

Så i morgen går det løs på Elben og med 150 km til Lauenborg kommer det til at tage hele dagen.

Domkirken i Havelberg ligger meget højt og kan ses vidt omkring i det ellers flade landskab, som findes her hvor Elben og Havel floden løber sammen.

