

08-06..10-07-2021

Dömitz til Schwerin

Torsdag d. 8. juli

Det er dagen derpå, efter nederlaget til England

Fik fyldt vandtanken og så var det ellers ud på kanalen med kurs mod Schwerin. Turen kan ikke gøres på én dag så kun dagens forløb kan sige hvor langt vi når på første dagen

Desværre havde vi en lille ponton båd der var startet en lille time før os så hver sluse vi kom til stod forkert

Det betød at vi kom til at vente op til 1 time ved de følgende sluser, inden slusen var klar og vi kunne sejle ind.

Resultatet af dagen betød, at vi nåede Neustadt-Glewe kl. 17:00 efter at have passeret 7 sluser og sejlet 46 km – hvilket giver en gennemsnits hastighed på 5,75 km/t - jo – man kommer ned i tempo på kanal sejlads.



Typisk marina - hvor en lille arm fører væk fra kanalen og i dette tilfælde ind til byen Neustadt Glewe

Fredag d. 9. juli

Startede dagen med cykeltur gennem Neustadt-Glewe og et besøg på borgen. Borgen som hele byen er bygget op omkring.

Endelig afsted omkring 10:30 og lige ud af marinaen og til bagbord for at møde den første sluse.

Den stod naturligvis forkert – vandet skulle først pumpes ud inden vi kunne få lov til at sejle ind. Vi har ikke været heldig med at komme hurtigt igennem sluserne på hele turen.

Dagen sidste sluse fik vi ydermere besked på at vente på en båd som slusemesteren kunne spotte langt nede af kanalen. Med en hastigheds begrænsning på 6 km/t tog det 20 minutter inden båden var fremme.



Kanalen deler sig og et lille skilt viser til venstre mod Schwerin og højre mod Parchim (Berlin)

Endelig ude af kanalsystemet og ude på Schwerin søen. Søen er dyb de fleste steder, men ind mod byen, er der meget lidt vand. Første gang jeg kom her, blev jeg meget overrasket over dette, da marinaen har mange sejlbåde, men det viste sig at de har alle er monteret med sænkekøl. Ekkolod viste 0,9 mtr. ved indsejling,

Endelig var vi fremme, men tillægningen kom til at foregå i øsende regnvejr og regnen ville ikke stoppe, så der er dømt hygge i cockpittet. – forhåbentlig vil Schwerin vise sig fra en bedre side i morgen.

Lørdag d. 10. juli

Vågnede til kraftigt regnvejr og koksgrå skyer. Overvejede kraftigt at blive liggende i køjen hele dagen med

regnen der trommer på dækket – hyggeligt!

Men – morgenmaden og kaffen trak, så det gjorde udslaget og desuden at få tændt for oliefyret til at fordrive fugten. Det hjælper alt sammen.

Efter et par timer stilnede regnen heldigvis af så der blev tid til sightseeing i byen og som det fremgår af billedet så er der mange gamle bygninger.



220 trin bringer en op i tårnet på Domkirken -med udsigt til slottet hvor landstinget holder til



Keld aser sig op ad bakken for at han også kan få et billede af slottet og parken fra denne vinkel - PS. jeg cyklede på stien 😊