

10. til 12. august 2021

## Lübeck til Thurø

### Tirsdag d. 10. august

Efter at have fået de unge mennesker sendt afsted, var det ellers de ca. 20 km fra Lübeck ud til Travemünde hvor jeg fik tanket og klar til turen hjem til Thurø.

Så er jeg ude i det rigtige vand igen. Vejrudsigten siger frisk vind fra syd, men da jeg planlægger at stoppe i på øen- Fehmarn, er vinden ret ind agter hele vejen

Ankommer planmæssigt kl. 16:00 til den lille marina på øen - næsten under broen der går over bæltet. Dette var og er den ringeste havn jeg har besøgt. Broerne var i så ringe stand at jeg dårlig nok turde gå på dem. Ingen havnefoged, ingen adgang til faciliteter og penge skulle betales omgående i en postkasse.

Her ville jeg ikke være – og krydsede bæltet til en anden lille havn, der også ligger tæt ved Femern broen, men på fastlandet. Her var oplevelsen en helt anden. Faciliteter er super og fin hjælp fra havnefoged. – hvilken forskel på de 2 havne. Eneste udfordring var en meget dårlig internet dækning – selvom telefonen havde adgang til 4G netværk, fungerede det så dårligt, at jeg ikke kunne trække en vejrudsigt fra DMI, for ikke at tale om at hente nyheder – helt umuligt.

En af de lokale anbefalede en cykeltur ca 2 km ind i landet, her var en lille bakke, og derfra var det muligt at få et signal. Må blot konstatere at det næsten er umuligt at klare sig uden adgang til nettet. Så opdatering af min hjemmeside må vente.

### Onsdag d. 11. august. – Grossenbroder fähre (sådan hedder havnen faktisk)

Det lykkedes at få hentet vejrudsigten, og den er ikke optimal for at kunne krydse bæltet – 6-8 m/s fra vest – sikkert en rigtig god retning og styrke for en sejlbåd, men i en motorbåd vil det komme til at rulle – MEGET.

Så det var ikke svært at træffe en beslutning om at blive endnu en dag, da vejrudsigten for i morgen torsdag ser bedre ud bl.a. skal vinden gå i syd og aftagende, - så den tager jeg.



Det betød at der blev tid til en cykeltur ind til byen og besøg på en café, hvor det lykkedes at få opdateret hjemmesiden med mine skriblerier. Disse fungerer primært som minder til mig selv – især i de lange vintermåneder, hvor man igen glæder sig til at komme ud og sejle.

#### **Torsdag d. 12. august - Grossenbroder fähe til Thurø**



*1Solopgang i Fehmern bæltet – på vej hjem til Thurø*

Tidlig op og afsted – nu kan det kun gå for langsomt med at komme til Thurø. Heldigvis viste vejrudsigten at passe, vinden var gået i syd og meget svag.

Flot flot morgen, selvom man allerede kan mærke at dagene er blevet kortere.

Foran lå ca. 8 timer i søen, men autopiloten kunne styre det meste af vejen, og der var kaffe på kanden.

Kl. 13:00 lagde jeg til i Mejerihavnen og Karin stod og tog imod.

Det er blevet til 865 sømil eller 1600 km på årets togter. Om det bliver til så meget mere, er tvivlsomt, da jeg er blevet indstillet til koordinater for Viking, og her ligger en del arbejde og venter.

At det nok også betyder at mine planer for næste år kan blive spoleret, gør at jeg kraftigt overvejer at sætte båden til salg. Så må mine sejlture blive med Viking, eller en mindre båd, der ikke tager så megen tid at få gjort klar og vedligeholde. Måske en autocamper, hvor vi lettere kan køre en tur i det tidlige forår – eller sidst på sæsonen. – Vi får se.

Alt for denne gang og en stor tak til alle jer, der har sendt hilsner og kommentarer på vejen.

De bedste sejler hilsner

Thorkild