

05-06-2021 .. 07-07--2021

Lauenburg til Dömitz

Tirsdag d. 6. juli

Kl. 8:00 er der afgang fra Lauenburg ad Elben til Dömitz. At sejle på Elben er noget af en udfordring og især på denne strækning som er notorisk kendt for at være meget lavvandet. Den mindste afvigelse fra sejllrenden vil give problemer.



Desværre er sejllrenden ikke markeret med flydende bøger, som man normalt ville forvente, men med en stage med et gult kryds der står på bredden. Det kan godt udvikle sig til lidt diskussioner om hvornår der skal drejes.

Keld og jeg var enige om - kan man enes om at sejle op af Elben, så svarer det til at tapetsere sammen. Vi klarede det fint, men alligevel opstår der tidspunkter hvor den ene mener, at den anden drejer for tidligt. Desuden var det medbragte kort fra 2010 – ikke meget værd. Det var tydeligt at floden har ændret løb siden kortet blev trykt, så vi måtte 100% stole på de kryds på bredden, som nu indikerede hvor sejlløbet var/er.

Jeg har på en tidligere tur sejlet op ad floden hvor vandstanden var lav – det gør jeg aldrig mere. Heldigvis var vi begunstiget af en del regn som var faldet i det sydlige Tyskland, så vandstanden var målt til ca. 1,7 meter, på den mest kritiske strækning.

Turen tog 8 timer og med fuld koncentration hele vejen, så der var ikke lagt op til den store aktivitet, da vi endelige var kommet igennem slusen ved Dömitz og dermed var inde i kanalsystemet.

Onsdag d. 7. juli 2021

Efter besøg hos den lokale bager onsdag morgen, var der dømt rengøring. Marinaen har ikke fast underlag på stierne og gruset var meget vådt fra den regn vi fik i går, så nu lignede cockpittet i båden en sandkasse.

Keld har heldigvis samme indstilling til rengøring, og han er en stor hjælp i at holde orden i skibet. Det skal helst fungere når pladsen er lidt trang.

Så ellers en tur rundt i en gamle by, der stadig bærer præg af tiden før murens fald. Mange huse er ikke vedligeholdt. Største oplevelse var faktisk en stor kirke med en trækonstruktion som loft, og ikke mindst organisten der sad og øvede sig på orglet. Det lød fantastisk i det store rum.

Så er der dømt fodbold aften – forsøgte at finde et listigt sted her i Dömits hvor vi kunne se kampen, men uden held. Tyskernes interesse for fodboldkampen Danmark – England kan ligge på et lille sted, efter at de selv er slået ud af EM.

Til at overvære kampen fik vi besøg af Henrik og Dorthe fra Sønderø som lå på pladsen med deres VW-autocamper. Det var meningen at vi skulle se kampen på TVét i båden, men de viste ikke kampen – i hvert fald ikke på en kanal vi kunne tage. Så kampen måtte streames på DR1. Det fungerede også, selvom kampens resultatet kunne have været bedre.