

17. juli til 19. juli

## Fürstenberg - Berlin

### Lørdag d. 17. juli –Fürstenberg - Zehdenick (blå linje)

Tidlig oppe og afsted og for en gang skyld havde vi heldet med os i alle sluserne – og selv med 5 sluser – så var vi fremme i Zehdenick allerede kl. 13:00

Solen skinner fra en skyfri himmel og det er varmt. Det kniber med at få luft gennem båden, da vi ligger godt i læ af flere både og store træer.

I går kunne vi hoppe i søen og blive kølet af, men her i kanalen er der ingen af os der har lyst til at bade.

### Søndag d. 18. juli – Zehdenick til Berlin/Spandau (rød streg)

En dag hvor alt gik vores vej med ingen eller næsten ingen ventetid ved de 4 sluser vi skulle igennem. Vi er nu nået op på et total af 40 sluser på turen, så rutinerne er på plads, selvom hver enkelt sluse har sin egen indretning.

Den sidste sluse var på den store kanal der går mellem Berlin og Polen, så sejler de store skibe. Vi rundede hjørnet og havde stadig 15-20 minutters sejlads ned til slusen, og i kikkerten kunne vi se at de viste grønt. Jeg sagde til Keld, at det når vi aldrig – men det skulle jo forsøges. Desværre lå der også en wasserpoizei båd og cirklede rundt foran slusen, så det var begrænset hvor stærk vi turde sejle. Den fik nok alligevel rigeligt – for den gode politidame vinkede voldsomt med armene da vi passerede.

Heldigvis var slusemesteren i godt humør, så han lod os komme ind før han lukkede porten. Især denne sluse er kendt for lang ventetid, da erhvervstrafikken her første ret.

Helt fremme ved Spandau fik vi en fin plads i en lille marina – hvor også en anden båd fra Danmark havde også havde fundet en plads. Gerda og John fra Odense der havde købt en Hollandsk stålbåd med henblik på at sejle til Middelhavet, men som så mange andre måtte ændre planer pga. corona.





*Her er et billede af John og Gerda med deres flodbåd. Har tidligere sejlet langt bl.a. til Caribien i den første Awareness sejlbåd, så de har begge lagt mange sømil bag sig*

Der var noget bekendt ved de 2 mennesker, men kunne absolut ikke sige hvordan eller hvorledes. Det viste sig at de begge har undervist på det vinterkursus, som Langturssejlerne afholder. Det var her jeg havde mødt dem

### **Mandag d. 19. juli - overliggerdag.**

Marina ligger meget tæt på stationen, hvor vi kan tage U-banen ind til byen, så Gerda og John var turistførere. De havde allerede dagen før havde været inde i centrum og kendte transportsystemet.

Vel inde på hovedbanegården fik vi købt billet til Keld. Afgang torsdag fra Berlin til Gedser – det vil sige toget går kun til Rostock, så han skal skifte bus 2 gange inden han når ud til Scanlines færgen ved Warnemünde. Annette fra Thurø har lovet at hente ham i Gedser, når han ankommer torsdag eftermiddag.

Så var der dømt sightseeing i Berlin – med turistbus fik vi hørt byens historie og set alle seværdighederne fra toppen af bussen, sammen med mængde andre danskere der har fundet vej til Berlin i disse Corona tider.

Vi har på turen ikke oplevet problemer – eller skulle vise Corona pas, dog er de i Tyskland, ikke sluppet af med mundbind – det skal stadig anvendes i alle butikker, offentlig transport og indendørs seværdigheder.



*I en kirke, faldt vi over denne fantastiske prædikestol. I*

