

13-06-2021 .. 18-06-2021

## Smålandsfarvandet – sammen med Karin og hunden Stella

Søndag d. 13-juni - Thurø til Femø (blå linje)



Afgang søndag kl 12:00 - der blæser en frisk vind fra NV og derfor bliver kursen lagt ind under Fyn for at undgå de værste bølger fra siden, Efter at være nået et godt stykke nord for Lundeborg – virker det ok at krydse over til gennemsejlingen i revet, der ligger lige syd for Vresen. Herfra har vi vinden lige agten ind og det går fint hele vejen til Femø. Formålet er at besøge øer og steder vi ikke tidligere har sejlet til.

Ankommer kl. 18:00 til Femø og meget få både i havnen, så vi finder en fin langskibes plads og nu er vinden løjet en del så det bliver en fin aften og det bliver til en gåtur op til Kirken og dermed få rørt benene efter 6 timer i båden.

Mandag d. 14-juni – Femø til Sakskøbing (rød linje)

Tidlig oppe og finde cyklerne frem for nu skal Femø udforskes. Desværre viser det sig at den ene cykel er utæt ved ventilen og dermed umulig at lappe, så det bliver en individuel tur – først Karin medens jeg rydder op og jævner skidtet – utrolig hvad man på kort tid kan slæbe ombord – men 2 mennesker og en hund, på en lille plads vil naturligvis give lidt støv i hjørnerne.

Karin fik set det meste af øen og mange harer – faktisk var der én som ikke ville flytte sig før hun var 1½ meter fra den.

Efter min tur rundt, besluttede vi at sejle videre til Sakskøbing – og målet var både at finde en bager til noget morgenbrød og en cykelforretning hvor jeg kunne købe en ny slange til cyklen.

Så efter frokost dampede vi af mod Sakskøbing, og det skulle vise sig at give turen største udfordring. Efter at have passeret Askø – deler sejløbet sig i 2 – den ene ind mod Bandholm havn der har store siloer og er udskebningshavn for mange afgrøder. Store skibe kan anløbe havnen og dermed var løbet ind tydelig afmærket.

Det forventede jeg naturligvis også at løbet ind mod Sakskøbing ville være – som vist både på kortplotter og Navionics – men NEJ – der stod ingen bøjer som viste hvor løbet skulle være. For alle som har prøvet at sejle i Smålandsvarvanet ved, at her er meget lavt – så det var med bankede hjerte og fuld koncentration om at holde skibet i dem på kortplotteren afmærkede rende. Selv midt i rende – iflg kortplotter – så viste ekkoloddet flere gange kun 2,5 meter. Det er selvfølgelig rigeligt nå vi kun stikker en meter, men alligevel var det ikke sjovt.

Helt inde i en meget snævre del af fjorden kom der heldigvis røde og grønne stager, som gjorde den sidste del af indsejlingen til en leg. Havnen bliver besøgt af meget få sejlere, da den ligger lidt afsides, men alligevel var der fine faciliteter til gæstesejlere i klubhuset. En generelt ros til de danske havne – de sanitære forhold er meget fine og ofte indrettet med legeplads til børnene.

Desværre var der en udpræget butiksdød i byen og den på google fundne cykelbutik og bager var begge lukket. Derimod så vi ikke mindre en 3 begravelsesforretninger i centrum – ved ikke hvad vi skal lægge i det....

Superbrugsen havde en fin bagerafdeling – så vi overlevede 😊



Satte familien på en lille detektiv opgave ved at fremsende billede af vandtårnet i Sakskøbing uden at fortælle hvor billedet var taget – kort sagt de skulle gætte hvor vi var landet.

Ingen i familien får ansættelse i kriminalpolitiet!

Enkel søgning på google – ”vandtårn med ansigt” ville have givet svaret.

### Tirsdag d. 15.-juni – Sakskøbing til Askø – (sort Linje)

Ikke nogen stor ø – men i mangel af 2 cykler blev det til en lang gå-tur hele øen rund. Ikke den mest charmerende ø vi har været på, men der er igen tvivl om at øen lever højt på sine mange frugttræer. På Lilleøen som ligger NV for Askø og er forbundet med en dæmning, stod frugttræerne tæt på hele øen.

## Onsdag d. 16.-juni – Askø til Omø – (grøn linje)

Vejret er fint og det blæser fra SØ så en fin tur op til Omø hvor vi ankommer 13:30 – Færgen ligger i havn, men ser ikke ud til at have travlt så vi vælger at sejle ind – og det viser sig da også at den først skal sejle kl 14:00.. Der er Nimbus træf på øen, så havnens teltplads er fyldt op med telte og gamle motorcykler.

Omø udtales med tryk på Om´ - en rigtig hyggelig ø og det vedlagte billede giver bare et lille indtryk af de mange forskellige naturoplevelser der findes på den lille ø.



Idyllisk gadekær på Omø



Skagens gren på Omø

## Torsdag d. 17. juni – Omø

Efter lidt rådslagen blev et besluttet at blive en eksta dag og låne en cykel så vi kunne komme hele ø-en rundt og opleve hele herligheden. Desuden er det i dag at Danmark skal spille EM kamp mod Belgien og så besluttede vi at i det fine vejr at gå ud og spise på Omø Perlen. Et ungt par overtog restaurantionen for et par år siden – og flyttede til Omø – på trods af 2 gode job i Vordingborg. Hele fortællingen kan findes på <https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/camilla-og-david-satsede-droemmehuset-en-tilvaerelse-som-kropar-paa-omoe>

Vi forsøgte at booke bord , men ”rockerne” - læs nimbusfolket - havde reserveret hele resturanten. Med lidt overtagelse fik vi et bord udenfor (passede os fint) og vi skulle vælge wienerschnitzel (passede os fint). Her skal det med, at vi gennem længere tid har fået madkasser leveret fra Årstiderne. Det er rigtig fint og god mad, men aldrig har vi spist så meget grønt, som bliver serveret i de retter vi valgte – det var helt rart at synde lidt igen 😊

Derefter fodbold kamp på storskærm i fiskehuset – vi tabte 2-1 til Belgien.

## Fredag d. 18. juni Omø til Thurø (Lys lilla)

Stod op til den mest perfekte morgen – helt stille og varmt. Sådan en dag vi alle drømmer om at vågne op til i en lille havn og hvor duften af kaffe snart speder sig fra skib til skib.

Hjemturen over storebælt gik fint og vi mødte ikke et eneste stort skib i T-ruten. AIS teknikken gør at vi allerede kan få en advarsel om trafik meget tidlig, og gør det lidt nemmere at opdage de store skibe. Dog har jeg på en tidligere tur oplevet et stort russisk krigsskib der havde slukket sin AIS, så helt stole på, at der ikke er skibe i farvandet kan man ikke – så udkig er stadig en god ting.

En rigtig fin tur på en lille uge i det danske – håber næste rejsebrev kommer til at handle om en tur til Tykland og gennem nogle af de kanaler der findes i og omkring Berlin. Men jeg er i disse Corona tider, blevet lidt mere forsigtig om at spå om fremtiden.

