

30-06- .. 03-07-2021

Alternativ tur til Nord Tyskland – nu hvor den store tur igen er udskudt pga. Corona

Onsdag d. 30. juni - Thurø til Marstal

Endelig blev det tid til at tage af sted på en lidt alternativ tur, som er planlagt til at gå til Berlin – Denne gang med Keld illemann som gast.

Mødte Keld for et par år siden, hvor han selv planlagde en tur ned gennem i Europa i sin Saga 27. Desværre fik han et problem med gearet kort efter starten og måtte have båden transporteret hjem. Det viste sig at være et mindre problem, men det var jo ikke til at vide, inden gearet blev skilt ad.

Vi aftalte, at når jeg en dag skulle afsted, så ville Keld gerne med, og det er fint at have en på fordækket når vi skal gennem sluser og når der skal vaskes op (den sidste opgave har jeg måske nok glemt at advare ham om 😊)

Som sagt er der afgang fra Thurø onsdag formiddag med kurs mod først Drejø og derefter Marstal. Det er planlagt med det par dages ophold i Danmark inden vi krydser bæltet og begiver os ind i Tyskland. Det er stadig lidt uklart hvordan de tyske corona regler er, men da vi begge er vaccineret, tager vi chancen.



Annette og Keld til morgenmad før afgang



Afgang fra Thurø - onsdag morgen kl. 10:00. Keld er allerede i gang med matros opgaverne ..haha

Onsdag morgen mødes vi kl. 9:00 hvor vi sammen med pigerne få morgenmad inden afgang. Da de er sat i land går turen mod Drejø, og selvom vejret ikke her helt så fint, som de sidste par dage, er det en flot tur gennem Svendborgsund. Nåede at hilse på Delle lige ved Svendborgsund broen.

Efter ankomst til Drejø blev der dømt cykeltur rundt på øen og fik set den flotte kirke og det rige dyreliv.

Ellers blev dagen brugt til at give Keld et indblik i båden og hvordan tingene fungerer. Ikke mindst give ham chancen for at stå af, hvis skipper er for umulig, inden vi krydser bæltet til Tyskland.

Torsdag d. 1. juli Drejø til Marstal og videre til Travemünde (rød linje)

Tidlig oppe for og endnu en tur rundt på Drejø hvor vi fandt denne alternative løsning på montering af postkassen.



Alternativ postkasse montering på Drejø

Afgang mod Marstal, hvor byen blev travet igennem og ikke mindst et besøg på Marstal Museum, som tager nogen tid at komme igennem.

Fik handlet ind og da Keld gav udtryk for at han godt ville have en nat sejlads blev aftalen, at vi i dag

efter aftensmad sejler mod Travemünde. En tur på ca. 10 timer, så vi får lejlighed til at opleve både solnedgang og opgang. Årsagen til den fremrykkede afgang, skyldes også vejrudsigten, der ikke lover for godt for de kommende dage, så det er med at tage chancen.

Kl 19:00 – afgang på turens længste strækning, men heldigvis er vi 2, så der er mulighed for et power- nap en gang eller 2, medens den anden tager vagten.

Turen gik fint selvom der stod en del gammel sø der gjorde at vi fik noget at en vippe-tur. Det havde blæst en del om eftermiddagen, så det var naturligt nok, selvom vinden havde lagt sig da vi tog afsted. Gennem strædet syd for Fehmern, måtte projektøren i gang for at holde øje med dag-kostene, og det var den største udfordring på turen.

Fredag d.2. juni

04:30 ankomst til Travemünde og måtte her holde tilbage for en af de store roll-on foll-off skibe det konstant anløber havnen. Tog pladsen foran dieseltanken for at fyldt op, men kom til at vente til kl. 9:00 inden tank-mutter dukkede op.

Fik fuldt op så nu kan vi klare os i lang tid – den lave fart 8 – 10 km/t på kanaler giver en god brændstoføkonomi.

Videre til Lybeck (grøn streg)



Navnet på butikken må indikere at der er flere grise i Danmark end indbyggere - men alligevel lidt spøjst til en tøjbutik

I en af de hyggelige tyske små marinaer fik vi en fin plads og med kun 13 € pr døgn er det næsten fundet til de penge – måtte give 190,- kr. på Drejø for en båd på ”kun” 8 meter.

Tur ind til byen gav ikke de store oplevelser, men må blot konstatere at mundbind stadig er påkrævet i Tyskland lige så snart du bevæger dig ind i en butik

Største oplevelse var næsten denne butik hvor vi studsede over mængden af små træ-grise i hele indgangspartiet og navnet

Scandic – way of life. Godt nok er der flere grise i Danmark end indbyggere, men alligevel. Det så dog ud til at virke som trækplaster. Der var mange mennesker i butikken og alle skulle kigge på de små grise.



Der blev også plads til et billede af den ikoniske byport i Lübeck

Lørdag d. 3. juni

Overliggedag i Lübeck – dagen hvor Danmark skal spille kvartfinale mod Tjekkiet, så der skulle findes en løsning for at se kampen, men da der ikke umiddelbart var noget i nærheden og klubhuset optaget, må det blive ombord, efter at vi for første gang har flottet os og gået på restaurant..

Det har været en fornøjelse at have Keld om bord, og som 2 ”grumpy old men” kan vi hurtig blive enige om hvordan tingene ikke skal være. Det var da lidt spændende at skulle have en ”gæst” med, men det har vist sig at fungere helt perfekt. Keld er fin til at sige til hvad han kunne tænke sig, og hvis det passer skipper så kan det sagtens lade sig gøre 😊.

Vælger at lægge dette på hjemmesiden inden kampen er spillet, og vi glæder os til resultatet